

Βαδίζουμε προς πόλεμο;



Γράφει ο
Χρήστος Α. Κατσαρός
(Chris Sintiki)

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η ανθρωπότητα τις εξελίξεις στη Συρία μετά και την εμπλοκή του Ισραήλ στην ήδη τεταμένη κατάσταση. Ήδη η Συριακή κυβέρνηση διεμήνυσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ανοίγοντας έτσι τις πύλες της κολάσεως, αφού σαφώς υπαινισσόταν την έναρξη πολέμου μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών, που δεν πρόκειται όμως να αφήσει ανεπηρέαστη ούτε την ευρύτερη περιοχή ούτε τους παραδοσιακούς συμμάχους των δύο αντίπαλων μερών.

Ήδη τον γύρο του κόσμου κάνουν οι από κοινού δηλώσεις του Σύρου προέδρου και του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αλί Ακμπάρ Σαλεχί, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν παραμένει στο πλευρό της Συρίας και πως **«ήλθε η στιγμή να αποτρέψουμε τον ισραηλινό κατακτητή να πραγματοποιεί τέτοιες επιθέσεις κατά των λαών της περιοχής»**[1].

Με απλά λόγια αυτό σημαίνει πως στο χορό της Συριακής κρίσης μπαίνει το Ιράν, το οποίο θέλει να αναδειχθεί με κάθε τρόπο κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή. Επιπλέον η συγκεκριμένη δήλωση μοιάζει ουσιαστικά με διακήρυξη πολέμου από μέρος του Ιράν στο Ισραήλ με πρόσχημα τη βοήθεια προς την Συρία.

Εδώ όμως υπεισέρχεται ένας τρίτος παράγοντας, η διαμάχη των Η.Π.Α. με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Πολλάκις έχουν απειληθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες την κυβέρνηση Αχμαντιντζάντ για το θέμα αυτό αλλά χωρίς ανταπόκριση μέχρι τώρα.

Και είναι αλήθεια πως πίσω από το προσωπείο για την προστασία της ανθρωπότητας από τον πυρηνικό όλεθρο – άραγε γιατί κινδυνεύουμε μόνο από το Ιράν και όχι και από τις ΗΠΑ ή τη Ρωσία που έχουν αντίστοιχα πυρηνικά προγράμματα; - κρύβεται η επιθυμία της εκμετάλλευσης των περσικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Από την άλλη το Ισραήλ είναι παραδοσιακός σύμμαχος των ΗΠΑ. Έτσι το οποιοδήποτε χτύπημα στο Ισραήλ ισοδυναμεί με χτύπημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προς το παρόν κατά δήλωση του προέδρου Ομπάμα δεν σκέφτονται να επέμβουν στη Συρία, αλλά δεν αποσύρουν και το ενδεχόμενο από το τραπέζι. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Αμερική περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να επέμβει, αφήνοντας προς το παρόν τους Ισραηλινούς να "βγάλουν το φίδι από την τρύπα", κατά τη λαϊκή ρήση.

Αν όμως εμπλακεί σε αυτή την κρίση το Ιράν, το Ισραήλ και οι

ΗΠΑ τότε ποια θέση θα κρατήσει ο άλλος πόλος, η Ρωσία; Μέχρι τώρα άτυπα φαίνεται να παίρνει το μέρος της κυβέρνησης Άσαντ ή του Ιράν, αλλά οπωσδήποτε οι ακρότητες του Συριακού καθεστώτος και οι προκλητικές ενίοτε δηλώσεις του Ιρανού προέδρου, σε συνδυασμό με την εξάπλωση του Μουσουλμανικού τόξου στην περιοχή είναι πιθανόν να ενοχλήσουν κάποια στιγμή την Ρωσική Ομοσπονδία η οποία με τη σειρά της περιμένει και αυτή την κατάλληλη στιγμή για να θέσει υπό την 'προστασία της' τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής.

Με μία τέτοια προοπτική η ανάφλεξη θα είναι γενικότερη και θα συμπαρασύρει πολλές χώρες στην περιοχή που έχουν συμφέροντα από αυτή την κρίση την οποία θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευθούν επ' ωφελεία τους. Όλα αυτά τα είχαμε επισημάνει και σε παλαιότερο άρθρο μας, **Μέση Ανατολή, μια επικίνδυνη πυριτιδαποθήκη στη γειτονιά μας**, με την ευχή ότι δεν θα επαληθευτούν, δυστυχώς όμως φαίνεται πως θα παιχτεί το χειρότερο σενάριο για όλους.

Επισημάνσεις...

Γράφει ο
Χρήστος Α. Κατσαρός
(Chris Sintiki)
Άρθρογράφος -

Διεθνής αναλυτής
Ταχ. Δ/ση:
Λιβαδιά Σιντικής Σερρών,
Τ.Κ. 62055

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2327110024 &
6976915473

E-mail:
xrhstos_katsaros@yahoo.gr ,
xrhstos.katsaros@gmail.com
Ιστότοπος:
Web node <http://christos-a-katsaros74.webnode.gr/>
Twitter: Christos A. Katsaros
@Chris_Sintiki https://twitter.com/Chris_Sintiki
Σελίδα Profile on Face book:
Χρήστος Α. Κατσαρός (Chris Sintiki)
Web Blogger: Με θάρρος και τόλμη για την αλήθεια <http://political-ethics-for-the-national-int.blogspot.gr>

Η ΓΡΑΦΙΔΑ ΤΗΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ <http://grafida-sintikis.blogspot.gr/>
You Tube: Το κανάλι του χρήστη christos411970 Μαύρη κούπα (χαρτιά)_Μαύρη κούπα (χαρτιά)_"Η ποίηση είναι Αγάπη"_Μαύρη κούπα (χαρτιά)_
<http://www.youtube.com/user/christos411970?feature=mhee>

“
Ήλθε η στιγμή να αποτρέψουμε τον ισραηλινό κατακτητή να πραγματοποιεί τέτοιες επιθέσεις κατά των λαών της περιοχής

Το Άγιο Φως φώτισε το Λαό μας, ως φωτίσει τους οικονομολόγους και τους ποδηγικούς μας



Γράφει ο
Κων/vos Γ. Τσαρτσάρης

Πέρασαν πέντε χρόνια δυσκολίας και ανησυχίας για την οικονομική κατάσταση της χώρας μας.

Ειδικά τα τρία χρόνια η οικονομική κρίση έχει φθάσει στα όρια αντοχής αρκετών χιλιάδων νοικοκυριών, αλλά και στην εξάντληση για να μην πω εξαθλίωση αρκετών άλλων χιλιάδων.

Μείωση μισθών, μείωση συντάξεων και το χειρότερο απ' όλα

τις στρατιές των ανέργων μας που έφθασαν στον ανεπίτρεπτο κι ανέλπιστο αριθμό του 1.500.000 περίπου.

Σε όποιο χώρο κι αν βρεθείς το πιο επίκαιρο θέμα συζήτησης είναι το τι θα γίνει με την οικονομία μας!! Στο σπίτι μας, στο φιλικό σπίτι, στα γραφεία, στα καφενεία, στις ταβέρνες, γενικά σε όλα τα καταστήματα, ακόμη και στους χώρους ξεκούρασης το μόνο που ακούς να συζητείται είναι τι θα γίνει με αυτόν τον άθλιο και ύπουλο πόλεμο που μπηκε στα σπίτια μας και γενικά σε όλη τη χώρα.

Έχουν γραφεί πολλά για την οικονομία μας κι έχω προσωπικά αναφερθεί αρκετές φορές στο θέμα αυτό ακόμη και με απλές προτάσεις στο παρελθόν.

Ποιό είναι αυτό το αόρατο τείχος που εμποδίζει όχι μόνο εμάς, αλλά κι αρκετούς λαούς της Ευρώπης να βρούμε μία σωστή,



απλή και λογική λύση που θα δώσει ένα τέλος στο μαρτύριο εκατομμυρίων ανθρώπων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Είναι ανεπίτρεπτο, για να μην πω απαράδεκτο να γίνονται επί μέρες, μήνες, χρόνια, συζητήσεις επί συζητήσεων, συσκέψεις επί συσκέψεων, επιτροπές κι επιτροπές και να μην βλέπει ο λαός ένα φως ελπίδας-ελπίδας-ελπίδας!!

Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι ευθύνης έχουν και οι επώνυμοι οικονομολόγοι μας, που δυστυχώς γι' αυτούς, οι κρίσεις του απλού κόσμου προς τα πρόσωπα τους ίσως γίνονται αντικείμενο ακόμη

και κλευασμού για τις θέσεις που έχουν.

Ο απλός πολίτης όταν κρέμεται μπροστά στο κουτί της τηλεόρασης και από τα χείλη του φιλοξενούμενου οικονομολόγου καθηγητή, περιμένει απ' αυτόν τον υπεύθυνο άνδρα επιστήμονα προτάσεις λύσεων και μόνο προτάσεις λύσεων για τα προβλήματα του και τις στεναχώριες του, και όχι να αποκαρδιώνεται και να απελπίζεται ακούγοντας μόνο συνταγές με κρίσεις και κριτικές!!

Το καμπανάκι όμως δεν ακούγεται μόνο για τα μυαλά της οικονομίας μας, ακούγεται και μάλιστα περισσότερο για τους πολιτικούς μας.

Ο απλός κόσμος έχει δείξει εγκράτεια και υπομονή κι απ' ότι δείχνει με τη συμπεριφορά του, ότι το Άγιο Φως έχει ακουμπήσει τη σκέψη του και την ψυχή του.

Καιρός λοιπόν να φωτίσει και τα μυαλά των πολιτικών μας, οι οποίοι οφείλουν να δείξουν μεγαλύτερη δράση κι αποφασιστικότητα στα κέντρα αποφάσεων με μία δυναμική που θα φέρει έναν αέρα σιγουριάς κι ελπίδας στο λαό μας, στη νεολαία μας και ειδικά στους ανέργους μας.

Η νέα συνταγή της ανάπτυξης, των επενδύσεων, των αποκρατικοποιήσεων πρέπει γρήγορα, άμεσα να πάρει σάρκα και οστά.

Ο λαός, ο άνεργος θέλει λύσεις ελπίδας, θέλει λύσεις εργασίας, θέλει λύσεις αποκατάστασης, για να δει με διαφορετικό μάτι τις καθημερινές εξαγγελίες που γίνονται για ανάκαμψη της οικονομίας και το νέο άνεμο που αρχίζει να φυσά για την οικονομική σωτηρία της πατρίδας μας.

8-5-2013
Ευχαριστώ